

RONDREIS DOOR HET ZUIDEN VAN MAROKKO EN SAHARA

- Dag 1: Aankomt in Marrakech en overnachting in hotel in de medina (oude binnenstad) van Marrakech
- Dag 2: Transfer Marrakech naar Fom Zguid aan de rand van de Sahara, waar we overnachten in een hotel.
We rijden door het prachtige Atlasgebergte over de pas Tizi 'n Tichka richting Ouarzazate . Echter voor Ouarzazate slaan we rechts af naar Tazenakhte, waar we lunchen. Tazenakhte is een centrum van tapijtweverijen. Je vind daar dan ook prachtige kleurrijke kleden, vaak met saffraan als hoofdkleur. De krokussen (saffraan zijn delen van de krokusstampers) worden nabij het verderop gelegen Taliouine (saffraan vallei) verbouwd.
- Dag 3: Na het ontbijt stappen we in een landrover, die ons via de piste richting Erg el Ghoul (erg = zandduin) brengt. We rijden langs prachtige tafelbergen, door Lac Iriki, een groot drooggevalle meer, zandduinen en wie weet nomadententen. We stoppen regelmatig om foto's te maken.
Na de lunch beginnen we aan onze driedaagse wandeling door de woestijn. Als karavaan met onze kamelen lopen we naar Erg el Ghoul (duin van het monster), waar we een bivak (tentenkamp) maken om te overnachten. Terwijl onze kok het eten bereidt genieten wij van de prachtige luchten door de ondergaande zon.
- Dag 4: Vandaag trekken we verder: we wandelen (of zitten op de kameel) naar de grote zandduinen van Chegaga, de op één na hoogste zandduinen van Marokko. Hier maken we bivak en overnachten we. We lunchen onderweg. We hebben voldoende tijd om foto's te maken van de prachtige zandduinen in het strijklucht van de ondergaande zon. Of om, voor diegenen die nog energie over hebben, de hoge zandduinen te beklimmen met als beloning een prachtig uitzicht over (een deel van) de woestijn.
- Dag 5: Vanuit Chegaga wandelen we vandaag naar de zandduinen van Bougarne. We lopen vrijwel vlak met harde ondergrond: een stuk steenwoestijn met hier en daar een acacia boom. Onderweg zullen we waarschijnlijk fossielen vinden, altijd leuk om te zoeken. We lunchen onderweg. In Bougarne overnachten we in onze tentjes. De volgende ochtend staat onze landrover klaar om ons richting bewoonde wereld te brengen.
- Dag 6: Na het ontbijt vertrekken we per landrover, die ons via pistes naar ons hotel in Ouled Driss brengt. Ouled Driss is een typisch woestijndorpje, ommuurd en opgetrokken uit lemen huizen. Een bezoek aan Mhamid el Ghislaine, het laatste stadje aan de asfaltweg, behoort eveneens tot de mogelijkheden. Na de stilte van de woestijn zal het wel weer even wennen zijn in de bewoonde wereld.
- Dag 7: We reizen vandaag per minibus naar Agdz (ongeveer 4 uur). Via woestijnstad Zagora rijden we door de Draa-vallei, de vallei van de duizend kasbahs (okergekleurde lemen burchten), met zijn uitgestrekte palmerieën naar Agdz.
Agdz is een leuk stadje en heeft een aantal kasbahs, een mellah (de vroegere Joodse wijk) en een oude ksar (ommuurd dorp) met zijn kruip-door-sluip-door straatjes en steegjes.

We lunchen òf onderweg òf in Agdz, afhankelijk van onze stops onderweg. In de loop van de middag rijden we 4 km terug naar de ksar Tamnougalté in de palmerie van de Draa vallei. Hier overnachten we in een in mooie gerestaureerde kasbah. Ook Tamnougalté is zeker de moeite waard.

Dag 8: Na het ontbijt rijden we via de oude garnizoensstad Ouarzazate naar Ait ben Haddou (ongeveer 3 uur). We lunchen òf in Ouarzazate òf in Ait ben Haddou. Ook in Ouarzazate vind je oude kasbahs en is verder bekend door zijn filmstudio's. In Ait ben Haddou overnachten we in een mooie riad (met hammam en massage-mogelijkheden). De prachtige oude kasbah en ksar Ait ben Haddou staan op de werelderfgoedlijst van Unesco en vormden het decor voor diverse films als Babel, Laurence of Arabia. Ait ben Haddou is wel toeristisch.

Dag 9: Vandaag rijden we over dezelfde weg, als op onze heenweg, door het prachtige Atlasgebergte naar Marrakech; een rit van ongeveer 4 uur. Afhankelijk van onze wens vertrekken we voor dan wel na de lunch richting Marrakech. In Marrakech overnachten we de komende nacht in hetzelfde hotel in medina.

Dag 10: Einde van de reis, terugvlucht naar huis of anders.

Nb:

1. Het is vanzelfsprekend mogelijk om eerder in Marrakech komen, dan wel later terugreizen naar huis.
2. Alle genoemde tijden zijn tijden bij benadering
3. Lunches en diners zitten niet bij de reissom in. Het is voordeliger om zelf ter plekke te betalen.
4. Alle maaltijden tijdens de dagen in de woestijn zit wel bij de reissom in.
5. Alle hotelovernachting en huur van kamelen (behalve de extra rijkamelen) zitten bij de reissom in
6. In de woestijn is het mogelijk om te kiezen voor wandelen of voor de (eventueel samen met anderen) huur van een rijkameel; dat moet echter vooraf gereserveerd worden en is een toeslag op de reissom

Bea Mulder

21 mei 2017